

Rondleiding Berlijn voorjaar 2025

7 januari 2025



We leven in bijzondere tijden. Tijden waarin van oorsprong democratische landen steeds meer teruggrijpen op een autoritaire stijl van regeren waarbij parlementen steeds meer een marginale rol spelen. Er is ruime censuur en 'tegenstanders' van de koers van de regering worden zoveel mogelijk uit het openbare debat uitgesloten of erger wegens 'misinformatie' of verspreiding van 'complottheorieën' veroordeeld tot boetes of gevangenisstraf.

Een vergelijking met een 'recent' voorbeeld dringt zich op: de Deutsche Demokratische Republik (DDR). Is dat een passende vergelijking?

In een rondleiding-in-dialogo neemt Paul de Bruijn u mee in Berlijn om in dialoog tegen de achtergrond van interessante te bezoeken locaties te spreken over deze vraag: zijn wij in Nederland of Europa in een situatie gekomen die lijkt op die uit de DDR?

Al mee geweest? De rondleiding is op onderdelen vernieuwd.

**Datum: zaterdag 3 mei en zondagochtend
4 mei 2025**

Nadere informatie vindt u onderstaand.

Leven we in DDR 2.0 ?

RONDLEIDING-IN-DIALOOG

Zaterdag 3 mei en zondagochtend 4 mei 2025

Voorjaar 2025

BERLIJN

Leven in de DDR

Regeringen van Europese landen beginnen steeds meer terug te grijpen op een politiek van een 'schijnbare democratie' naar model van de vroegere DDR.

Het hoeft het niet te zijn, als het maar zo lijkt, zei de eerste minister-president van de DDR, Walter Ulbricht. Wie kritiek heeft op de staat moet een harde staat tegenover zich vinden, aldus Nancy Faeser, de huidige minister van binnenlandse zaken. Inmiddels is een eerste kind door politie uit de schoolbanken gehaald vanwege vermeende 'onwettige uitingen' op TikTok.



ACHTUNG

Sie werden abgehört

Wer sich in die Nähe eines Telefonhörers begibt, muss damit rechnen abgehört zu werden. Das gesprochene Wort kann aufgezeichnet, gespeichert, Dritten vorgespielt, vervielfältigt und weiterverarbeitet werden.
Weitere Hinweise finden Sie auf www.ubdr.de

Herleeft de DDR in een nieuw gedaante vragen velen zich af.

Een begrijpelijke vraag, die eerst en vooral in Duitsland en dan met name in het voormalige Oost-Duitsland wordt gesteld.

Ouderen herkennen vanaf maart 2020 tendenzen die sterk doen denken aan de tijd van de Deutsche Demokratische Republik.

A mural of a man in a red coat pointing, with a red flag behind him. The man is depicted in a dynamic, forward-leaning pose, pointing his right hand towards the left. He is wearing a long, flowing red coat over a red vest and trousers. Behind him, a large red flag is being held aloft, its fabric billowing. The background is a light, textured wall, possibly plaster, with some faint, abstract red markings to the right. The overall style is reminiscent of socialist realist art.

Zijn de huidige ontwikkelingen in Nederland te vergelijken met de DDR?

We gaan met een kleine groep op zoektocht naar dat DDR dat zovelen in de huidige tijd terug zien komen.

Tijdens een inspirerende rondleiding-in-dialogo spreken wij in een kleine groep over dit thema om aan het eind van de dag een antwoord te hebben op de veel gestelde vraag: herleeft de DDR?



Tijdens deze rondleiding-in-dialogoog gaan we in gesprek en stellen ons vragen als:

- Is de nieuwe premier Dick Schoof te vergelijken met destijds STASI-minister Erich Mielke?
- Is de censuur van nu vergelijkbaar met die in de DDR?
- Kunnen we de huidige media op één lijn stellen met DDR-radio of kranten als Neues Deutschland?
- Is de reactie van de bevolking op de ontwikkelingen nu anders dan toen?
- Welke vragen stelt u?

Informatie

- DE PRIJS** In de aangegeven prijzen van de rondleidingen zijn alleen de kosten voor de gids inbegrepen, tenzij anders vermeld. Kosten van vervoer van/naar en in Berlijn, overnachtingen en consumpties zijn voor eigen rekening.
- UW GIDS** Paul de Bruijn is uw gids. Sinds 2009 heeft hij al talloze groepen in Berlijn rondgeleid, van 2 - 80 personen, particulier, bedrijven en overheden. Met Paul krijgt u een ervaren gids die steeds weer nieuwe invalshoeken zoekt voor een levendige rondleiding. Hij kent de stad in alle windrichtingen.
- DE GROEP** We gaan met een kleine groep (max. 6-8 personen) en zijn dus flexibel. We kunnen onderweg ook 'schakelen' naar behoefte van de groep. Eén ding is in elk geval zeker, we slaan de toeristenfuiken over. Al is niet gezegd dat we die niet in de wandeling tegenkomen. U bent deelnemer en geeft mede vorm aan de rondleiding-in-dialoog. Doel is uitwisseling van inzichten, niet elkaar overtuigen.
- VERVOER** Niet alleen de stad is dynamisch, maar ook het weer. Dus reizen wij met het OV, de U- en S-Bahn, de tram, en soms de bus. Zelf even tickets voor het OV kopen. Tijdig voor de datum van de rondleiding ontvangt u de benodigde informatie hierover. Wandelen zal een vast bestanddeel van onze zwerftocht zijn. Onderweg landen we ergens voor een koffie of een lunch. Alles is mogelijk. O ja, in Berlijn (Duitsland) wordt nog veel contant betaald en wordt pinnen niet altijd geaccepteerd.
- ANNULERING** Bij annulering geldt tot 60 dagen 100% terugbetaling en 50% tot 30 dagen voor de datum van de rondleiding zonder opgave van reden. Bij beperkende maatregelen ten gevolge van overheidsmaatregelen (geen stakingen bij OV) geldt een restitutie van 50%. Bij uitval van de gids geldt een restitutie van 100%. Voor het overige geldt geen restitutie. Wij adviseren een reisverzekering af te sluiten.
- CONTACT** Heeft u vragen aarzel dan niet contact op nemen met Paul via berlijn@ezaz.nl.
- MEER INFO** Meer informatie over Berlijn urbaninspiration.nl.
Nog niet geboekt? Bezoek ezaz.nl.



Reacties op de rondleiding

"De rondleiding in Berlijn was ronduit geweldig! De historie van deze stad is enorm relevant in deze tijd. De grondige kennis en prettige vertelkunst van Paul en het gezelschap van de andere gasten maakt dat er een levendige en respectvolle uitwisseling plaatsvindt van kennis, vragen, overwegingen en voorlopige conclusies. Wat heb ik dat gemist de afgelopen drie jaar en wat heb ik weer veel nieuwe inzichten opgedaan."

Maaïke

"Een buitengewoon fascinerende rondleiding door deze stad die letterlijk in het centrum heeft gestaan van de moderne wereldgeschiedenis en nu weer uiterst actueel is. Paul brengt je met zijn jarenlange ervaring als Berlijngids naar plaatsen die een soms adembenemende brug slaan tussen heden en verleden. En dat in een zeer aangename en ontspannen sfeer met volop ruimte voor discussie, waarbij Paul put uit zijn grote kennis van deze stad en zijn geschiedenis, en niet te vergeten humor."

Lia en Peter

Der Kapitalismus
ist die Herrschaft!
Die Demokratie ist seine
PR-Agentur!