

Europa kan alleen succesvol zijn mét Rusland

18 december 2024



Het moet afgelopen zijn, de oorlog op Europese bodem tussen twee Europese landen: Rusland en Oekraïne (VS). De oorlog heeft al te veel levens gekost en sloopt de Europese economieën. Tijd voor een andere kijk op een pan-Europese toekomst.

Foto boven: Pixabay

De breuk met Rusland was geen Europese keus. Europese leiders lieten de VS al in het begin van dit millennium weten dat de wens van de VS voor NAVO-lidmaatschap van Oekraïne (en Georgië) tot oorlog met Rusland zou leiden. De VS boeide de mening van de Europeanen niet. Dat Europese werelddeel dreigde met haar industriële en innovatieve kracht en warme relaties met Rusland en China een te grote concurrent van de VS te worden. Een oorlog van Europa met Rusland

zou prima uitkomen. Bek houden en doen wat wij (Washington) zeggen. Sterker, we laten jullie voor deze oorlog betalen. Misschien dat we jullie een beetje in de buit laten delen, misschien, als jullie in Europa niet zoveel zeuren en piepen.

En die oorlog kwam er. Jaren, nee decennialang voorbereid, met in de Westerse media stilgehouden talrijke intimiderende NAVO-oefeningen, raketsystemen en biolabs langs de diverse Russische grenzen. We stellen ons even het omgekeerde voor: De Russische vloot, met een aantal hypermoderne atoomonderzeeërs, draait een paar rondjes om Cuba. Hoe lang zou de reactie van de VS op zich laten wachten, dagen, uren of minuten?

Wie regelmatig in Rusland komt spreekt ook veel Russen. Ze blijken best aardig, zelfs een beetje menselijk. Ze doen boodschappen, jongeren gaan stappen in de vele moderne clubs in de grote steden, gekleed in Westerse jeans, luisteren naar popmuziek uit de VS en Oekraïne, want vooral pop uit Oekraïne is populair bij de Russen. Ouders van jongeren willen hun jongens en meiden bij hen in de buurt, niet in de loopgraven van Oekraïne. Het land heeft al zo'n gewelddadige geschiedenis, deels eigen fabrikaat weliswaar, maar ook door voortdurende buitenlandse inmenging.

Het Eurazië Instituut in Arnhem maakte de korte impressie van jongeren in Moskou.

Maar liefst 26 miljoen Russen lieten het leven in de Groot Vaderlandse Oorlog, die wij Tweede Wereldoorlog noemen.

Met de komst van Poetin ging het net zo lekker in Rusland. De economie kachelde lekker door, de verwarming deed het weer, het licht viel niet langer uit. De pensioenen waren weer op niveau en de maffia was van de straat gehaald. Nee, die Poetin met zijn stoere praat en autoritaire gedrag was zo slecht nog niet. Er waren veel slechtere voorgangers geweest die miljoenen lieten verkommeren in de Goelags.

Als Poetin nu valt is de kans groot dat een sterke man uit het leger zijn taak overneemt. Dan zijn de rapen pas echt gaar.

De oude banden van Rusland en Europa waren na de val van de Sovjet Unie in 1991 weer langzaam hersteld. Ondanks de 26 miljoen doden op rekening van de NAZI's, gaf Rusland Duitsland haar eenheid weer terug. Hun eis dat het land

geen bedreiging meer zou vormen was toch redelijk? En toch stuurde datzelfde land later weer tanks om tegen Rusland te vechten. Niet omdat het Duitsland was binnengevallen, maar om de door de VS geïmproviseerde oorlog kracht bij te zetten. Als dank blies de VS, mogelijk met wat hulp, de gasvoorziening van Rusland naar Duitsland op. De Duitse kanselier Scholz mompelde zoiets als dat zal de Russen leren.

De Russen wilden zo graag bij het Westen horen. Hier een optreden van de Amerikaanse Linkin Park op het Rode Plein in 2011. Titel van het nummer is New Divide, de nieuwe verdeeldheid.

Er komt waarschijnlijk een soort van vrede. Donald Trump maakt zich er hard voor. De situatie is toch al uitzichtloos, ondanks de vermoeiende en ronduit schlemielige oorlogsretoriek van twee overbetaalde Nederlandse zetbazen bij de NAVO.

Europa speelt bij die besprekingen geen rol van betekenis. Logisch, want het is een Amerikaanse oorlog waar de Europeanen met het pistool op de borst aan mee moesten doen. Maar die sukkel in de Europese hoofdsteden hebben alle krediet in Moskou verspeeld. Ze worden nu veracht door de Amerikanen én de Russen.

Europa is als een tweedehands Lelijk Eendje langs de kant van de weg, ergens op een verlaten weg in de Oekraïense steppen.

Project Europa is in ontbinding: economisch, mentaal en qua mondiale invloed. Het kan niet meer beschikken over haar eigen toekomst, over met wie zij zaken wil doen, met wie zij in vrede wil leven of oorlog wil.

Europa is als een tweedehands Lelijk Eendje langs de kant van de weg, ergens op een verlaten weg in de Oekraïense steppen. De langsrijdende Rus steekt zijn duim op, roept iets van 'alles goed?', maar rijdt zonder af te remmen door. Een achteropkomende Amerikaanse militair remt af en werpt Europa een reep chocolade en een pakje sigaretten toe. Al gas gevend roept hij 'have a nice day'.

Europa heeft zichzelf in de modder gereden. De domme energietransitie die haar industrie de kop kost, de onzinnige en misdadige Covid-maatregelen waardoor zij haar middenstand aan de rand van de afgrond bracht, de grenzen ongecontroleerd openende voor mensen zonder redelijke kans op een zelfstandig bestaan, de aanvallen op de eigen voedselvoorziening. Europa is succesvol geweest in het opruimen van rivierdammen, het loslaten van wolven, dromerijen

van een herstel van de wildernis, die er de afgelopen 500 jaar niet meer was.

Laten we om te beginnen onze grote waffel houden tegen de Russen.

Hoe nu verder?

Laten we om te beginnen onze grote waffel houden tegen de Russen. We maken niets klaar als de Russen op een paar rode knoppen drukken. Zij redden zich wel in alle omstandigheden, de Rus is gehard door haar genadeloze geschiedenis. Wij in Europa zijn week- of wokedieren, uit het lood gebracht door elke tegenwind, gekwetst door harde woorden. Amper eigen grondstoffen, een armetierig leger en toch een grote waffel. Poetin is een autoritaire man, geen misverstand. Maar ook een rationele staatsman die de diplomatie beter beheerst dan welke Europese leider ook. En wat als Poetin opstapt, vrijwillig of gedwongen? In deze situatie is de kans groot dat een sterke man uit het leger zijn taak (tijdelijk) overneemt. En dan zijn de rapen pas echt gaar. Want voor veel Russen is Poetin te mild.

Advies: Mondje dicht, en gewoon even ademhalen.

Wij in Europa zijn week- of wokedieren, uit het lood gebracht door elke tegenwind, gekwetst door harde woorden.

We hebben schone energie nodig, op milieuvriendelijke wijze 24/7 geleverd. En tegen een fractie van de prijs van het Amerikaanse LNG. Zal Trump niet leuk vinden. Daar moeten we even doorheen: Europa, na Nederland, first.

Advies: Bel Gazprom voor een voorstel om samen Nordstream te herstellen en laat ze in Washington maar schuimbekken, het is ons aardgas, wij betalen dat uit eigen zak. Wij hebben 500 miljoen Europa in leven te houden.

We hebben alle historische en culturele eeuwenoude banden verbroken. We sloten de Hermitage in Amsterdam in een vlag van emotionele blackout. We wilden geen stukken meer spelen van Russische componisten (met een Europese traditie). We hingen Oekraïense vlaggen uit om ons solidair te verklaren met deze Amerikaanse proxy-oorlog die aan de hete fase begon met de staatsgreep (Maidan) in 2014.

Advies: Heropen de Hermitage (in Amsterdam of elders in Europa), speel

weer stukken van Moessorgski, Tsjaikovski of Rachmaninov.

Europese dans, muziek en beeldende kunst is de basis voor de Russische cultuur, van Petersburg tot Vladivostok.

Europese bedrijven en burgers lijden zwaar onder de door de VS aan ons oplegde sancties, bedoeld om onze relatie met Rusland te vernietigen. Wat grotendeels is gelukt. Van je vrienden moet je het maar hebben.

Advies: Herstel het handels- en vliegverkeer op Russische steden. Laten we elkaar de handen schudden, vriendschappen sluiten en het Europa zijn waar zoveel Russen zo lang tegenop zagen en als hun voorbeeld beschouwden.

We sloten de Hermitage in Amsterdam in een vlaag van emotionele blackout.

Wij hebben ons ingelaten met de Amerikanen om ten strijde te trekken tegen Rusland. En dat ten koste van 500.000 -1.000.000 doden, nee 'gelukkig' niet onze jongens, maar Oekraïense jongeren, uit dat land dat ons zo na aan het hart ligt, toch?

Advies: Laten we ons terugtrekken uit die strijd en Oekraïne écht gaan helpen. Kom met een hulpprogramma voor herstel van het land: haar infrastructuur, haar steden en dorpen, haar instituten en breng een waarachtige democratie. En laat de Russen meebetalen. Breng de Oekraïense economie weer op gang. Help gevluchte Oekraïeners terug te keren als ze dat willen. Biedt in overleg met Rusland militaire veiligheid voor de Oekraïeners zonder dat dat NAVO-lidmaatschap betekent, de rode lijn van Rusland.

We hebben decennia lang Rusland en haar leiderschap gedemoniseerd. Een kinderachtige maar vileine wijze van diplomatie, als je het al zo mag noemen. We hebben met de hulp van regeringstrouwe media anti-Russische propaganda gevoerd. Een grote waffel opgezet, met een zwak leger ter ondersteuning van de stoere taal.

Advies: Zorg dat de defensie op peil wordt gebracht en onder gezag van de afzonderlijke lidstaten. Een Europese coördinatie wanneer dat nodig is. Herijk de relatie binnen de NAVO, zonder volwaardig lidmaatschap van de NAVO, resteert uittreding. Spreek voortaan op zachte toon onze kritiek op de Russen. De Russen zijn niet perfect en kennen ook zo hun geopolitieke

verleidingen. Oprechte diplomatie is niet naïef.

Vrienden blijven met de VS is wenselijk, als ze onze vriendschap waard zijn.

We moeten verder met onze grote continentale buur. Vrienden blijven met de VS is wenselijk, als ze onze vriendschap waard zijn. Maar het zijn niet onze burens, we hebben ook lang niet dezelfde belangen met Donald Trump en zijn America First.

Het was het Sovjet Rode Leger dat Hitler's NAZI-leger in Berlijn de genadeklap gaf en daarmee een groot aandeel had in de bevrijding van Europa. Die ere komt de Russen toe, tot in lengte van dagen. Zij bevrijdden ons van het monster dat onze Duitse oosterburen met wat Westerse financiële hulp hadden gecreëerd. We konden ook weer vrede sluiten met de Duitsers, na alles wat zij aan misdaden hadden begaan. Rusland heeft daarentegen geen stap over onze grens gezet.

Herstelde betrekkingen met Moskou moet mogelijk zijn. Zakelijk maar niet naïef. Het is in ons eigen Europese en Nederlandse belang.

[Eerdere artikelen over Rusland.](#)