

Boudewijn Büch: de man die zijn leven verzon

27 juli 2024



In de maanden mei, juni en juli publiceert EZAZ radio moddergat een aantal audio documenten over spraakmakende Nederlanders die tegen de verdrukking in hun eigen geluid lieten horen. In juni (29e) staan we stil bij Theo van Gogh en in juli (27e) bij Boudewijn Büch. Vandaag kijken we terug op het leven van Boudewijn Büch die een deel van zijn moeizame leven verzon.

Hij werd geboren in Den Haag maar groeide op in het chique Wassenaar. Vijf broers had hij. Volgens hem had zijn vader een tirannieke persoonlijkheid; het huwelijk van zijn ouders was naar zijn zeggen nooit echt gelukkig geweest.

Op school ging het onze hoofdpersoon van vandaag verre van voor de wind. Hij bracht enige jaren door op het gymnasium in Leiden en op de hbs, maar eindigde met een mulo-diploma. De Wassenaarse leraar Nederlands en latere NCRV-televisiepersoonlijkheid Sipke van der Land moest in opdracht van zijn ouders hem de kunst van het schrijven bijbrengen. De grens tussen werkelijkheid en zijn

fantasie waren zo groot dat velen zijn verhalen niet geloofden.

EZAZ radio moddergat · Radio Moddergat #137 – 2024-07-27